

TRAVEL
CITY TRIP

Tekst: Karine Bloem

BELOVED BERLIN

Als er een andere stad in Europa is dan Amsterdam waar Karine van TheGidTatistas.com zou kunnen wonen dan is dat Berlijn. Misschien omdat de vise van de stad ook wel veel weg heeft van onze eigen hoofdstad. Het is verdeeld in verschillende 'kies' (stadsdelen), de multiculturele bevolking zorgt voor diversiteit in het culinaire aanbod en de Berlijners houden ook wel van een feestje, getuige de horecafeetclubs met hoog-je-moot-er-ken-geeweet-zijn-gehalte.

De snelste manier om in Berlijn te komen is met het vliegtuig, easyJet biedt dagelijkse vluchten naar de

Duitse hoofdstad. Je komt aan op Berlijn Schoenefeld, en vanaf daar ben je zo in hartje Berlijn: bewes je naadt je al het vliegbrug bent gestapt gelijk richting de U-Bahn automaat. In de aankomsthal waar je voor een luttel €3,50 een treinticket koopt.

Loop door naar buiten waar het overdekte pad je direct naar het treinstation leidt.

De hotels waar we verbleven waren verdeeld over de stad. Ze wisten Charlottenburg/Tiergarten, Prenzlauerberg en Friedrichshain. Zoals de hotels van elkaar verschillen, zo verschillend zijn ook de wijken

CHARLOTTENBURG/TIERGARTEN

De Budapester Stra3e en het bijbehorende Bikini-complex zorgt ervoor dat je niet ver hoeft te zoeken naar een lekkere hap en leuke winkels.



© 20 Hours Hotel Hotel

SLAPEN

▲ 25 HOURS BIKINI HOTEL

Dit is echt een one-stop-shop. Letterlijk en figuurlijk. Je kunt in het 25 Hours Bikini hotel meer dan alleen slapen. Het grenst aan de Bikini Shopping Mall waar je een unieke combinatie vindt van fashion, food en design. In het hotel zelf kun je echter ook winkelen: van leuke wodka en gin (om Berlin Wodka of Monkey 47 gin) tot de fraaie fietsen van Schindelhauer. Verder beschikt het hotel over een goed restaurant 'NENI' en een rooftop bar waar men alle met-hotelgast graag voor in de rij staat. Het 25 Hours is de belichaming van 'urban jungle' met kamers die vanuit de hangmat uitzicht bieden op de Zoologischer Garten (de diensturg) en waar je in de Jungle Sauna de ontbijtende indrukken van deze fantastische maar eneroverende stad van je af kunt wazen. Of de cocktails van de Monkey Bar. Het is maar net hoe je het bejijkt.

Budapester Stra3e 40 - www.25hours-hotels.com



PRENZLAUERBERG

De Kastanienallee is wellicht de bekendste straat in Prenzlauer Berg, een bracie land met aan weerszijden kosterijetomen en een ritje aan eettijers, vrtage werks én Berlijn's oudste bierhuis. Een plek die zowel historisch als gemutich is.



SLAPEN

▲ Stadbad Oderberger Hotel

Een vroemag badhuis uit de 19e eeuw is waar dit relatief nieuwe hotel in rust. Het is levers onderdeel van de GLS Language School Campus, en het ontijt wordt dan ook gemutigt in het natijgerige restaurant 'Die Schule'. Zoals je in een klassieke Berlijnse omgving zou verwachten, zijn de kamers ook voorzien van een chicque touch. Verwijzingen naar het badhuis zijn onder meer te vinden in de schuldier van de badkamer waar een vorevende hoofd deur van de vroegerme kledkamers tussen twee glasplaten verwerkt is, en de vele galerijen in het gebouw. Het oude stadbad wordt sinds de opening van het hotel in januari 2016

waar ze zich bevinden. Ook al zijn deze drie wijken zeer centraal gelegen; zelfs als je verder van het centrum verblevend bent heeft Berlijn het grote voordeel dat het openbaar vervoer er erg goed geregeld is en je vrij snel van A naar B komt. Tip: stem de locatie van je hotel af op je activiteiten in Berlijn. Wil je vooral shoppen? Dan is het handig om in de buurt van Mitte te zitten. Wordt het een weekend clubbend? Kies dan voor Kreuzberg/Friedrichshain, want daar bevinden zich de meeste clubs.

indruk te krijgen van het menu end zijn absolute aanraders: de meze (ho oostlaude uit gesamenlisseende azergine, zeezuivel-caviche en mahamnia, de NENI Caesar salade met gegrilde halibout, de zoete aardappelheit, de Jerusalem-kofte als hoofdgerecht en de Knudeln toe. Budapester Stra3e 40 - op de 10e verdieping van het 25 Hours Hotel

SHOPPEN

Voor een goede shopessie vind je ook alles onder één dak bij de in 2014 geopende Bikini Concept Mall. We lichten er een paar uit.

Mykita

Een beetje zonnereifen-liefhebber kant dit merk wel. In de Bikini Concept Mall bevindt zich een flagshipstore van Mykita. De winkel is kintisch wit maar toch wordt je naar binnen gezogen door al het oranje-rood. Het is een licht Berlijnse merk wat inmiddels enorme internationale bekendheid heeft vergaard. De brilen zijn vrij maar met een limited collab editie van Maison Martin Margiela of Dune D'Arno loop je wel met een bijzonder exemplaar op je snoot. Daar is ook wel wat voor te zeggen.

Gestalten Space

De uitgever van kunst-, fotografie-, mode-, design-interieur-, lifestyle-, en culinaire boeken heeft de zoverste verdieping van de Bikini Concept Mall geclaimd en daar hetms geconcredeerd die naadloos passen binnen de vele die Gestalten ook uitdraagt in haar boeken. Da er lekker snuffelen en koffie hebben ze er ook gelijk bij gepakt.

Voor het complete aanbod: www.bikiniinberlin.de



ETEN/DRINKEN

▲ KONROPKKE'S BISSBI

Het is simpel: je kunt Berlijn niet bezoeken zonder op zijn minst een currywurst te hebben geproefd. Bij de stand rond het metrostation aan de Schörrhauser Allee komen de locals de hele dag door een porke currywurst en bier halen. Hier maken ze sinds 1930 volgens traditieel

FRIEDRICHSHAIN/KREUZBERG

Streekart, de laatste resten van de muur, een alternatief strand en de rivier Spree zijn belangrijke kenmerken van dit Oostlijke deel van de stad. Dit is ook de plek om je onder te domptelen in het Berlijnse nachtleven.



© NHOW Hotel

SLAPEN

▲ NHOW Berlin

Na in NHOW Hotels in Milaan en Rotterdam te hebben geslapen moest ook deze worden afgevierd. Bij andere bezoeken aan Berlijn had ik al staan staan naar het imposante gebouw aan de Spree. Zoals elk NHOW hotel een theme heeft, is dit in Berlijn 'muziek'. Je kunt in een lift gaan staan met muziek naar jouw keuze (rock/jazz) of een beetje bestellen bij de roomservice. De kamers zijn juist weer space ingericht door niemand minder dan de beroemde designer Karim Rashid, en doen ons weer denken aan een Austin Powers-filmset. Origineel is het wel.

TO DO



BADSCHIFF

Een topper voor een warme zomerdag is dit strandstrand plus zwerfboot drijvend in de Spree. Je betaalt er €5 entree en verder kun je er de hele dag chillen. Of suppen. Of een yogaless geven. Het zwerfboot heeft ruime opentijdijden -van 8.00 tot 0.00- en de strandbar nog ruimer. Interessant om te weten over Badschiff is dat je er ook in de winter naar Badschiff en de MS Hooploosse (mens nachtluch op een boot), op het Arena Berlin barren. Check de site voor de exacte data.

Eichenstrasse 4 - www.facebook.com/Badschiff-Berlin

recept de befaamde worst.

Geopereerd door de klant voor ons bestelden we er een Waldmeister Berliner Kindl 'Wesse bij, want 'Wesse' is welber toch? Het bier was groen. Volgens een andere local vanwege het toegevoegde siroop van lieversteuwerdebotte wat wordt geproduceerd in dezelfde fabriek als Jägermeister. De zoetige smaak was niet eens zo gek (het een beetje op wiesbaden), al snapten we het best als je het houdt bij currywurst en 'normaal' bier... Schörrhauserallee 442 - www.konropkke-embass.de

PRATER BIERGARTEN

Berlijn is rijn in de zomer want dan kun je zoveel zomeravonden buiten doorbrengen. De Prater Biergarten is niet alleen de oudste bierhuis (geopend in 1837), het is ook één van de grootste met zo'n 600 zitplaatsen op de houten terrasjes. Voor een eurode of 3 heb je een halve liter bier waar je typisch Duitse hapjes (Bratwurst, Knudeln, jeewedew) bij kunt bestellen. Je kunt er ook genieten van het theater en openluchttheater. Van april tot september bij zonnemisch dagreik geopend vanaf 12.00 uur. Kastanienallee 7-9 - www.pratergarten.de

MARKT

MAUEIPARK FLEA MARKET

De vloienmarkt op zondag is een begrip in Berlijn. Bernauerstraße 63-64 - www.flohmarktmaueipark.de

KOLLWITZPLATZMARKT

Deze biologische markt op donderdag (van 12.00 tot 17.00) en zaterdag (van 8.30 tot 16.00) is een traktatie voor de lokale veringelukkten zoals prachtige toernissen, huisgemaakt harrennet...mm. Sla maar vast in voor een riante picknick.

Kollwitzstraße

Vanuit Prenzlauerberg kun je om te shoppen het beste naar Mitte. In die wijk vind je zowel populaire winkeliers zoals Weidmay en &Other Stories en stylish Berlijnse boetjes zoals LALA Berlin.

Markthal 9

Overdekte markt meets foodhallen.

Eichenstrasse42-43 - www.markthallenum.de

Long March Cantine

Dim Sum restaurant wat we eigenlijk niet wisten daten omdat de dim sum er yum yum is...

Wingstrasse 20 - www.longmarchcantine.com

California Pops

Huisgemaak je op een stoepje is het Italiaanse scheeps aan het vordrijven. Vanuit een surf shack-achtig winkeltje in Kreuzberg staan de postjes met bijzondere smaakcomos (White Chocolate Matcha, Honey Lemon Mint sortet, Berry Cheesecake...) je aan.

Falkenbergstrasse 4 - www.californiapops.de



ETEN/DRINKEN

▲ White Trash Fast Food

Het beste adres voor een hangover cure.

Am Flutgraben 2 - www.whitetrashfastfood.com



THE BITE CLUB

Is het een foodfestival? Een beetje, maar dan wel één die gedurende de hele zomer op een vaste plek te vinden is. Dus wordt er naar genieuwde als 'Berlin Street Food Party'. Het is de ideale plek om een bodem te leggen als de nacht nog jong is. Je rolt zo door naar de heronder genoemde adresen want The Bite Club bevindt zich pal naast Badschiff en de MS Hooploosse (mens nachtluch op een boot), op het Arena Berlin barren. Check de site voor de exacte data.

Eichenstrasse 4 - www.thebiteclub.de

NIGHTLIFE

We gaan ze niet allemaal toelichten, je dient deze namen enkel te onthouden als je Berlin style het nachtleven in wilt duiken. Dus wordt er naar genieuwde als 'Berlin Street Food Party'. Het is de ideale plek om een bodem te leggen als de nacht nog jong is. Je rolt zo door naar de heronder genoemde adresen want The Bite Club bevindt zich pal naast Badschiff en de MS Hooploosse (mens nachtluch op een boot), op het Arena Berlin barren. Check de site voor de exacte data.

Kater Blau - Holzmarktstrasse 25
Berghain - Am Weisener Bahnhof