

[HOTEL](#) / [THE INDEPENDENTE LISSABON: NOSTALGISCH EN EIGENWIJS](#)
[HOTEL](#) [REISBLOG](#)

THE INDEPENDENTE LISSABON: NOSTALGISCH EN EIGENWIJS



BY KARINE BLOEM SEPTEMBER 11, 2015



Soms valt plan A in duigen, maar levert plan B mooie verrassingen op. In de voorbereiding voor een weekend **Lissabon** zat het hotel wat ik aanvankelijk wilde boeken vol vanwege het **Rock in Rio Lisboa** festival, dus moest ik op zoek naar een plan B. En het is niet de eerste keer dat dit beter uitpakte. **Booking.com** heeft nogal eens goeie last-minute aanbiedingen, en zo stuitte ik op The Independente.



Hostel en Suites, stond erachter...hmm, dat is wel elkaars tegengestelde, niet? Aangezien ik geen hostel-type ben, werd het een suite. Wat ik in eerste instantie met een korrel zout nam; in een hostel betekent dit meestal dat je gewoon een kamer voor jezelf hebt... Wat mij wel triggerde in de keuze voor dit verblijf was de inrichting: een mix van authentieke Portugese elementen en prullaria, maar dan op zo'n manier gecombineerd dat het cool en eclectisch is. En tweede trigger: het eigen restaurant El Decadente, tevens een local hotspot waar lunch, diner en -op de brakke zondag- ook brunch wordt geserveerd. Maar de grote pull factor in mijn keuze was dat het hostel is opgenomen in de Louis Vuitton city guides, en dat blijft voor een luxe-poes als ik natuurlijk niet onopgemerkt.

VINTAGE PROPS TUSSEN VERDWAASDE BACKPACKERS

Bij het inchecken heb je nog wel even het idee in een hostel te zijn beland (de receptioniste is wat nonchalant, er strompelt een verdwaasde backpacker de trap af...), maar zodra je de drempel over bent van het ernaast gelegen pand waar de suites zich bevinden, ben je dat alweer vergeten. Er is nog een oude 19e eeuwse- en werkende lift, er ligt een mooie zwart wit geplaveide vloer in de hal, er zijn nisjes en marmeren pilaren, en vintage props zoals oude fietsen en een fauteuil om het geheel iets huiselijker te maken. De kamer -vlak voor mijn verblijf gerenoveerd- houdt de eclectische stijl in stand: een oud bureau, lampjes gemaakt van leidingbuizen, en een badkamer met klassiek wit sanitair verscholen achter houten kastdeuren. Het eigentijdse element zit 'm in een heerlijke *rain shower* waar je met gemak een uur onder blijft staan. I could not resist it!

GEBAKKEN EITJES EN HALVE LITERS MOJITO

Na die lange douche is het ontbijt een aangename verrassing. Een uitgebreid buffet en met zorg bereid door een vrolijk zingende dame die ook nog met alle liefde een eitje voor je bakt. Het is Lissabon, dus grote kans dat de zon buiten ook nog schijnt en dat het warm genoeg is om je ontbijt op het dakterras te nuttigen. Dit is heerlijk wakker worden! Het uitzicht is prachtig en reikt zo ver als de Taag. Na het ontbijt is het tijd om de stad te verkennen en te shoppen. Veel winkels liggen op steenworp afstand van het hotel, aan de *Praça do Principe Real*.

Een flinke shoppessie maakt hongerig en niets zo fijn om je dan te vleien op een met kleurrijke Indiase stoffen beklede bank in de binnentuin van *Lost In*. Een fijne spot voor een gezonde lunch, maar ook voor een borrel als de avond valt. Want borrelen, daar houden ze wel van in Lissabon. En daar is de locatie van ons hotel ook ideaal voor: The Independente zit in een statig pand aan de *Rua de Sao Pedro de Alcantara*, om de hoek van Barrio Alto. Je maakt een koprol en je zit aan een halve liter Mojito voor 5 euro. Niks meer aan doen!

[The Independente Hostel & Suites](#)

Rua de Sao Pedro de Alcantara 81
1250-238 Lisboa, Portugal

[Klik hier voor meer informatie over Lissabon.](#)

Tags:

[drinken](#), [eten](#), [Europa](#), [hostel](#), [hotel](#), [Lissabon](#), [luxe](#), [Portugal](#)

TRENDING

TAGS

- Afrika
- Architectuur
- Azië
- City Trips
- Cultuur
- Destination
- Doen!
- DutchTouch
- Eten & Drinken
- Europa
- Fietsen & Rennen
- Frankrijk
- Hongarije
- Hotel
- IJsland
- Interview met ...
- Italië
- LiveBlog
- Marokko
- Natuur
- Nederland
- Noorwegen
- Oostenrijk
- Portugal
- Product-test
- Reisblog
- Reisnieuws
- Reizen met kinderen
- Roadtrip
- Safari's
- Spanje
- Speciale accommodaties
- Stedentrip
- Surfen
- To do
- Top 5
- Treinen
- Video
- Waddeneilanden
- Wandelen
- Winnen!
- Wintersport
- Zuid-Afrika
- Zweden
- Zwitserland

Facebook

Twitter

Pinterest



19

Shares

KARINE BLOEM

Door haar werk als lifestylejournalist is reizen voor Karine een vast onderdeel geworden. Of ze nu een nieuw reisconcept test, wijngaarden in de Champagne bezoekt, een kookcursus in Toscane volgt of mag neerploffen op een bed in een net geopend designhotel, haar koffer staat altijd klaar.

YOU MAY ALSO LIKE



REISBLOG TOP 5

TOP 5 TAGHAZOUT

1: Dagtrips – Taroudant is een ommuurde stad op ongeveer 1,5 uur rijden waar ...

NEXT DESTINATION - 13 APRIL 2016
0 COMMENTS · 7 SHARES



ETEN & DRINKEN REISBLOG ZAMBIA

ETEN BIJ THE HORSE SHOE LUSAKA

In veel Afrikaanse landen overheersen de (voornamelijk Zuid-Afrikaanse) fastfoodketens. Ook in het Zambiaanse Lusaka ...

GIJDS HARDEMAN - 4 AUGUSTUS 2015
0 SHARES



INTERVIEW MET ... REISBLOG

TIM AKKERMAN'S NEXTDESTINATION

Voor zijn volgende vakantie stapt hij met zijn gezin in de auto naar Frankrijk ...

NEXT DESTINATION - 5 NOVEMBER 2015
0 SHARES



NextDestination.nl is er voor de sportieve reiziger, de avontuurlijke cityhopper en de nieuwsgierige vakantieganger. Wij gaan voor jou op zoek naar te gekke plekken, ontmoeten de leukste locals vol prachtige verhalen en geven je verrassende tips. Soms luxe, soms budget, maar altijd op onze eigen manier. Om je te helpen bij die ene vraag: What's your NextDestination?